

# Buiten is het Aquarium

Door : Ton van Wiefferen

**Vanaf mijn vroege jeugd ben ik altijd met zowel water- als landplanten bezig. Ik zou dat van mijn vader kunnen hebben. In dit artikel iets over wat ik in de buurt en op reizen zag, en allerlei vragen die er blijven...**

## Het Gooi

Geliefde plekken voor mij in het Gooi zijn de Laegieskamp, dat steeds meer begint te verlanden, het Naardermeer en een sloot in Valkeveen, dichtbij het Gooimeer. In die sloot trof ik soms, maar ik kom er niet ieder jaar, *Ceratophyllum (demersum, red.)* aan. Om er bij het water te komen moet een tien meter lange, vrij steile helling bedwongen worden. De sloot wordt nogal beschaduwd door indrukwekkende bomen.

- ? Organiseert één van bovengenoemde dames weleens plantenkijk/zoek-reizen?

© Werkgroep aquatische planten – krant 167



## Natuurreizen

Vanaf mijn vijftigste ben ik met het SNP gaan reizen (Stichting Natuurreizen Projecten, van de ANWB). Wanneer we poeltjes en zo tegenkwamen heb ik altijd geprobeerd mij aan het standaardprogramma te onttrekken om er in te loeren.

## Zuid-Amerika

De indrukwekkendste ervaringen had ik tijdens een WNF/SNP-reis in de Pantanal. Ik zag daar vanuit een roeiboot in een zeer helder water in de volle zon een niet bealgede bos planten met rode koppen. Het kan best *Cabomba furcata* type *warmingii* geweest zijn (zie Kasselmans Handboek, pag. 160,161). In hetzelfde water op ongeveer 500 meter afstand meen ik submerse, iets bealgede *Eichhornia azurea* te hebben gezien. Bij het oversteken van de rivier de Paraguay (of Parana) waren er indrukwekkende velden *Eichhornia crassipes*. Rivieren ontroeren mij altijd. Zij stralen eeuwigheid uit. Er gaat voor mij overigens niets boven de Maas.

## Sri Lanka

In Sri Lanka kreeg ik van de reisleader vrij om mijn eigen gang te gaan terwijl de rest van de groep in open jeeps op zoek ging naar leeuwen en tijgers of zo. Ik ging, met het visitekaartje van het hotel en een fles water, welgemoed op pad om watertjes te ontdekken. Het lukte niet. Een boer die wat Engels sprak bood mij een tomaat aan en vertelde dat ik de verkeerde kant uit was gelopen. Ik had geen tijd meer om erheen te gaan. De volgende dag reden wij er met de bus langs. Dat was wel even balen.

## Nieuw Guinea

In Nieuw Guinea heb ik in het Sentanimeer veel vissen maar ternauwernood planten gezien. Het Hobbemameer was ondoorzichtig evenals de riviertjes die wij tijdens trektochten overstaken. De kreeft eruit was groot en heel lekker.

## Vragen

Naar aanleiding van het bovenstaande heb ik een paar vragen:

- Als je een guirlande vormende plant, zoals de hier genoemde *Cabomba*, zijn gang laat gaan, hoe lang wordt hij dan?
- Kan je dergelijke platen oneindig stekken? Of is het een keer op met de groei-kracht?
- Is het zo dat de bealging van planten ook afhangt van de ruwheid van het oppervlak van de plant en het feit dat sommige planten wellicht afgifstotende stoffen afscheiden?

En vragen op een ander terrein:

- Ik heb twee boeken van C Kasselman en één van I. Scheuermann. Waarom ken ik geen boeken van Nederlandse dames? Heb ik niet goed opgelet, of is er een cultuurverschil en welk verschil is dat dan? (Red: beide achternamen eindigen op Mann.)