

# Troost en Mode

Door : Ton van Wiefferen

## Troost

In 2003 liet ik op gezag van mijn voorzitter mijn bakje van 80x40x40 cm keuren. "Daar steek je wat van op", zo sprak hij. Ik voelde daar wel voor want het bakje zat onder de draadalg. Op een zaterdagmiddag trad het gezelschap binnen. De voorzitter, keurmeester Spiekstra en een mijnheer die om een glaasje water vroeg. Ik dacht eerst dat hij dorst had en schaamde mij dat ik niet meteen koffie of thee had aangeboden. Achteraf bleek dat hij in de keuken het water had getest.

De keurmeester ging diagonaal voor de alg zitten, was zwijgzaam, maar zei wel: "Wel wat veel alg". Ik dacht: "Ja, dat weet ik ook wel, maar ga nu eens verder."

Achteraf kreeg ik wat signalen dat deze troep de goede naam van de vereniging niet ten goede was gekomen. De voorzitter had het over "die kleine k.bak van jou" en "jij leert het nooit". Maar ik mocht wel meehelpen met het onderhoud van de vijver van Quest, de voormalige chemische fabriek Naarden. De club heeft namelijk een zeer verzorgd clubhuis en dat kost geld. Dat meehelpen was voor mij troost nummer een.

## Fijnproever

Mijn aquarium is al jaren niet in orde. Zandrand, geen straatje, geen 'sterk punt'. Maar ik geniet zo van mijn hobby. Troost voor alle gebreken komt uit het boek Aquariumplanten van prof. H.C. de Wit, 2de herziene druk, uitgegeven in 1966. Het boek houdt goed vast, ruikt lekker, het taalgebruik doet mij soms aan prof. dr. I.A. Diepenhorst denken en er staan foto's in van aquaria met een zandrand. Onderstaande tekst uit het boek mag ik graag lezen.

*Spectaculaire nieuwigheden, zoals bij de vissen nog steeds voorkomen, zijn onder de zoveel minder "opvallende" planten niet of nauwelijks te verwachten. Het waarderen en genieten van de onder water groeiende planten is veel minder voor de hand liggend dan kijkplezier naar aanleiding van de bewegende veelkleurige vissen. Liefde voor en genoeg van de planten zijn van een bijzondere orde. Zij eisen een nauwlettend en rustig beschouwend waarnemen en een geschoolde smaak, die ontvankelijk maakt voor een stil spel van lijnen, voor een nuance in kleur. Het voortkweken van de planten vereist veel en veel meer geduld en in de regel veel ingrijpender maatregelen dan het kweken van aquariumvissen. Dit alles houdt in dat de waterplantenliefhebber behoort tot de fijnproevers.*

Ik ben een fijnproever uit wiens keuken niet altijd lekkere dingen komen. Maar ik kan genieten van de plantengroei in topbakken.

## Mode

Nu de mode nog. In een korte broek lopen met zichtbare sokken, dat hoort niet meer. Je moet van die vrijwel onzichtbare dingen dragen. Die onzichtbare dingen staan voor "geen zandrand", zichtbare sokken zijn te vergelijken met "een zandrand". Geen gezicht, maar de wat langere sokken zitten mij veel lekkerder.

© Werkgroep aquatische planten – krant 167

